

HOERA HOERA HOERA HOERA HOERA HOERA HOERA HOERA HOERA



Beste Djembastronauten

Het is weer zover! Na een drukke septembermaand met toffe startactiviteiten, een fantastische streekbierenavond en een druk planningsweekend, staat onze Djembapollo 11 klaar om zich naar de maan te lanceren. Ons boekje, het Djemblad, mogen jullie later in de bus verwachten, maar om jullie op de hoogte te houden van de eerste activiteiten op onze ruimtereis '15-'16, is hier alvast een brief!

SMALL

Wanneer? 17 oktober van 14-17u

Waar? De Gavergans

Wat? Laat de expeditie maar starten! We gaan naar DJEMBABWE!

Meebrengen? Kleren die, zoals altijd, een beetje vuil mogen worden

MEDIUM

Wanneer? 10 oktober van 14-17u

Waar? 14u (kasteel van Ooidonk)- 17u (gavergans)

Wat? Met een oorlog in het vooruitzicht, is het een noodzaak het gebied tot op de grasspriet kennen!

Meebrengen? kleren die vuil mogen worden en jagersinstinct

LARGE

Wanneer? 16 oktober van 19-22u

Waar? Het oud gemeentehuis

Wat? Een avond vol spanning

Meebrengen? Jullie oriëntatievermogen en donkere camouflagekledij

XL

Wanneer? 16 oktober van 20-23u

Waar? De gavergans

Wat? Jullie leiding, die nog onbekend wenst te blijven, zal jullie kwaliteiten testen in alle maten en vormen. Brengt dit al grootschalige gevolgen mee?

Meebrengen? Voor dit startschot staat onherkenbaarheid troef! Verkleed je, zodat je niet herkend wordt. Door niemand!!!

Voor jullie vriendjes die zich nog niet hebben ingeschreven (en bij gevolg deze brief niet krijgen), vragen wij om dat zo snel mogelijk te doen, zodat we onze administratie kunnen vervolledigen!!!



Naar goede gewoonte staat de SNOEPJESVERKOOP weer vroeg op onze activiteitenkalender! **24 oktober** (van **9u tot 17 u**) gaan we met de **MEDIUM, LARGE en XL** in onze dichte omgeving van deur tot deur om onze lekkere snoepjes aan de man te brengen. Er volgt nog een brief met extra toelichting.

XL, jullie worden op **vrijdag 23 oktober** van **19u tot +/- 24u** verwacht in de Gavergans om samen met de leiding de snoepjes in te pakken.

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING: 23 OKTOBER

Op deze dag zet je je jeugdbeweging in de kijker door de hele dag in je Djemba-uniform te kleden. Het is **SUPERLEUK** als we in de scholen zo dat tintje rood aanbrengen. ☺